

Dankbrief van de Stichting Maak Ethiopië Gezonder

dank voor uw mail met informatie over de 40 dagen actie, die we zullen delen met de zusters van de Nile Mission, en die we graag willen verwerken op de website.

En heel veel dank voor het fantastische bedrag dat deze actie heeft opgeleverd!

Mijn zus Wytske is deze week in Walga geweest en heeft foto's gemaakt van de vorderingen van het project, dat dankzij uw bijdrage binnen afzienbare tijd voltooid zal kunnen worden.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Het kan even duren voor u bericht per email vanuit Walga ontvangt omdat de kliniek geen internetverbinding heeft, maar u krijgt ongetwijfeld een dankbare reactie.

U kunt onze projecten volgen op de website (www.maak-ethiopie-gezonder.nl) die vanuit Nederland bestuurd wordt. En u kunt ervan verzekerd zijn dat u er met de opbrengst van de 40 dagen actie daadwerkelijk aan hebt bijgedragen om Ethiopie gezonder te maken...

Nogmaals onze hartelijke dank,
vriendelijke groeten

Mieke Doornbos- Wits

----Origineel Bericht----

Van : miekafriek

Datum : 01/07/2013 08:24

Aan : marjo

Onderwerp : donatie

Beste Marjo,

sinds een week genieten wij van het gezelschap van mijn zus Wytske met haar zoon Bob die bij ons in Wolisso op bezoek zijn.

En ongeveer het eerste wat ze vertelde toen ze de deur binnenrolde was het fantastische bericht dat jullie kerk 2000 euro bij elkaar heeft gebracht voor de maternity waiting area in Walga! (We wisten dat niet omdat er wekenlang geen internetverbinding was, hebben nu de penningmeester gevraagd om te controleren of het geld op de rekening staat maar hebben daar alle vertrouwen in.)

Een bericht en een bedrag om stil van te worden: het betekent de afronding van een heel belangrijk project dat letterlijk van levensbelang is!

Heel toevallig, of misschien is dat wel niet toevallig, kwamen Wyts en ik afgelopen zaterdag in Addis op een markt voor goede doelen een van de zusters uit Walga tegen met Ursula Fischer, die de Nile Mission in Ethiopie vertegenwoordigt. Uiteraard waren zij ook sprakeloos toen we ze het goede nieuws vertelden en ze vroegen of we jullie kerkgenootschap alvast hun grote dank over wilden brengen. Het gebouwtje voor de moeders staat er inmiddels en er is een kookruimte waar ze zelf hun eten kunnen klaarmaken, maar er moet nog een wasgelegenheid en toilet komen, bedden en eenvoudige meubilering. Dankzij jullie donatie is dat nu allemaal mogelijk.

Wyts heeft een foto gemaakt van de beide zusters en we hopen dat er deze week nog een mogelijkheid is om zelf te gaan kijken. Mocht dat niet lukken, dan gaan we later en houden jullie op de hoogte van de vorderingen van het project: naar alle waarschijnlijkheid zal het nu snel gaan!

Ursula Fisher wil natuurlijk graag een officiële bedankbrief sturen; hoe kan dat het beste? Vinden jullie het goed dat we jullie op de website noemen en kun je laten weten om welke kerk in Nederland het gaat?

Dit was een eerste reactie, we komen er later op terug...

Heel hartelijk dank voor jullie meeleven en geweldige bijdrage,

hartelijke groet, (Hans en) Mieke Doornbos
Stichting Maak Ethiopië Gezonder