

Mijn in alle opzichten buitengewone bezoek aan de Ontmoetingskerk in Laren op 16 december 2012

Het was voor mij een bijzondere eer en een bijzonder genoegen, om op zondag 16 december deel te nemen aan de kerkdienst van de Ontmoetingskerk in Laren. Ik was pas twee dagen van tevoren uit de chileense hoogzomer in Nederland aangekomen en moest nog even wennen aan het grijze en koude winterweer. Maar toen ik de kerk binnenstapte en al de stralende mensen zag die mij heel warm verwelkomden had ik meteen een gevoel van thuiskomen. Wij genoten eerst samen van een inspirerende adventsviering gehouden door de enthousiaste en veelzijdige dominee ds J.G. de Bruijn. In de loop van de dienst werd ik dan geïnterviewd door Cees van Rijdsdam, bestuurslid van ECOM (Educatie en Culturele Ontwikkeling van de Mapuches) over mijn langdurige ervaringen met de Mapuche indianen in het Zuiden van Chili, waar ik al sinds meer dan vijf jaar woon en een educatief ontwikkelingsproject ondersteun: de Faizi school.

De Faizi School is een basisschool voor Mapuche kinderen tussen de 3 en 13 jaar en bestaat al sinds 1980. De school ligt ver van alle civilisatie op het platteland 40 km zuidelijk van Temuco in Chili. Het Faizi ontwikkelingsproject houdt bovendien ook een grote biologische tuin in, die mooi aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, die uit een traditioneel landbouw cultuur komen. De tuin biedt hun de belangrijke kans, om niet alleen allerlei praktische kennis en vaardigheden voor hun latere leven op te doen, maar ook de gelegenheid, om zich in geneeskundige kruiden te verdiepen. De families van onze leerlingen leven grotendeels onder de armoedegrens en een goede opleiding lijkt de enige kans, om de vicieuze cirkel uit armoede en allerlei sociale problemen te doorbreken. De Faizi school probeert hieraan een bijdrage te leveren.

In Chili wordt binnenkort een onderwijsreform geïmplementeerd die het basisonderwijs met twee jaar wil inkorten en het middelbare schoolonderwijs met twee jaar wil verlengen. Dit heeft echter fatale gevolgen voor de indianen kinderen. Omdat op het platteland natuurlijk geen middelbare scholen bestaan, zouden de indianen- kinderen al vanaf hun tiende levensjaar naar een internaatsschool in de stad moeten gaan, waar zij zonder hun families en culturele context zouden opgroeien. Wij proberen deze nare gevolgen te voorkomen, door een nieuwe van de regering geeiste wetenschaps- en techniek schoolzaal te bouwen, waarin wij aan onze leerlingen uit klas 7 en 8 onderwijs op middelbare-school-niveau kunnen aanbieden, zodat zij zo lang mogelijk op het platteland bij ons, hun families en hun cultuur mogen blijven.

De bouw van deze schoolzaal is momenteel onze grootste zorg, want wij ontvangen helaas geen subsidie van de regering. Daardoor hebben we juist internationale hulp nodig, om dit project van rond 20.000 euro te kunnen voltooien. ECOM heeft in dit kader een buitengewoon genereuze bijdrage - daartoe door de interkerkelijke 40-dagen-actie van Laren, Blaricum en Eemnes in de gelegenheid gesteld - geleverd en neemt de kosten van alle meubels, om deze nieuwe zaal mooi in te richten, voor haar rekening..

De zondag ochtend werd afgesloten met een gezellig kopje koffie of thee, waarbij je met elkaar van gedachten kon uitwisselen en ik mocht ook door de Mapuche indianen kinderen zelfgemaakte kunstwerkjes verkopen. De opbrengst van deze uitermate succesvolle verkoop samen met de aanzienlijke collecte van die dag komt volledig ten goede aan de Faizi school. Ik ben heel blij, dat ik er op die dag mocht zijn en ga met een koffer vol mooie herinneringen binnenkort weer terug naar Chili, om met de bouw van de schoolzaal te beginnen. Ik wil bij deze iedereen hartelijk danken namens alle kinderen en leerkrachten van de Faizi school voor zijn betrokkenheid en financiële steun, die ons een stuk dichterbij de droom van een nieuwe schoolzaal brengt.

Met vriendelijke groeten
Regina T. Loehndorf

(januari 2013)

