



Uw bijdrage aan de Interkerkelijke 40-Dagenactie biedt weer veel kinderen een kans op een betere toekomst

Het motto van de Interkerkelijke 40-Dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes was dit jaar: 'Kansarm wordt Kansrijk'. En door uw bijdragen hebben we wederom veel kinderen en vrouwen de kans gegeven op een betere toekomst door goede scholing maar ook gezondheidszorg.

Nieuw schoolgebouwtje voor de Tanji Life Nursery School in Gambia.

Door uw financiële bijdrage hebben wij dhr. Sjoerd Weiler kunnen toezeggen, dat wij naast het meubilair ook de renovatie van het oorspronkelijke gebouwtje van deze basisschool voor onze rekening nemen. Zijn reactie: " *Diegenen die mij kennen weten het; ik ben niet vaak stil maar na dit geweldige nieuws stond ik sprakeloos.... Wat een droom die uitkomt voor de school!! Heel veel dank aan de lieve mensen die gezamenlijk hebben gezorgd voor deze geweldige donatie voor de school!*

Met de bouw zal direct na de regentijd begonnen worden en voor het eind van het jaar zal dit klaar zijn. Een uitgebreid verslag van Sjoerd kunt u lezen op zijn website: <http://www.tanjilifenurseryschool.com> onder het kopje Nieuws.



In het dit jaar zwaar door aardbevingen getroffen Nepal hebben wij weer verschillende projecten kunnen steunen. Gelukkig is het gebied, waar de **Stichting Child Welfare Organisation Nepal** van Nelleke Alders werkzaam is, redelijk gespaard gebleven. Nelleke berichtte ons: "*Namens Keshab en de bewoners van Padampur wil ik jullie hartelijk bedanken voor de donatie tbv de inventaris voor de multifunctionele hal in dit dorp. De kinderen die gesponsord worden zijn allen nog in leven en kunnen gelukkig gewoon naar school. Amrita kan ook gewoon door met haar studie en doet het heel erg goed.*"

Van de leerlingen Deepa en Rejina en de studente Amrita hebben wij mooie brieven ontvangen, waarin zij schrijven, dat ze u, de "people of the church", zeer dankbaar zijn dat u hen in de gelegenheid stelt naar school te gaan en een goede opleiding te volgen.

Ook met de drie studentes, waaraan de Stichting **Caring Unites** dankzij u veilig onderdak kan bieden om hun studie in Kathmandu te kunnen volgen, gaat het goed, hoewel hun families in de bergdorpjes helaas wel zwaar zijn getroffen.

Daarnaast hebben wij ook het beddenproject van de Stichting **Maak Ethiopië Gezonder** voor de opvang van zwangere vrouwen kunnen steunen en ook de speciale medische apparatuur voor het **St. Francis' Hospital in Zambia** is

inmiddels aangeschaft. Wij ontvingen de volgende reactie van een van de artsen: *Afgelopen twee weken hebben wij 25 patiënten mogen opereren. De jongste patiënt is 17 en de oudste 75. En allen waren even blij dat ze geholpen konden worden. Ik vernam dat u met uw inspanningen in het kader van de vastenactie het geweldige bedrag van € 2000,- heeft bijeengebracht voor de aanschaf van een hele mooie set instrumenten. Namens mijzelf maar uiteraard ook uit naam van ons ziekenhuis en onze patiënten wil ik u heel hartelijk dank zeggen voor deze fantastische actie. Hartelijke groet en Gods zegen. Joop Jansen*



Verder hebben wij ook dit jaar weer de Stichting Child kunnen steunen, waardoor ruim 50 door aids verweesde kinderen een schoolopleiding kunnen volgen en zo een betere toekomst kunnen krijgen.

Kortom, met uw bijdrage bieden we daadwerkelijk een groep kansloos gewaande kinderen en hun gezinnen een kansrijke toekomst. Niet op z'n minst doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten. Wij willen dan ook iedereen hartelijk danken die ons heeft geholpen om te helpen!

Wilt u meer weten over deze projecten, een reactie geven of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Interkerkelijke 40-Dagenactie, bezoek dan onze website: www.40-dagenactie.nl

De Interkerkelijke 40-Dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes

Oktober 2015.



Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93